

**Hockey** Verga versus Verga met Amsterdam tegen Almere

# ‘Ze vonden ons boeren

Amsterdam krijgt morgen Almere op bezoek, en dat is een klein wonder. Alex Verga was al sinds 1993 bezig Almere naar de hoofdklasse te brengen, de club waar international Valentin verliefd werd op het spel.

**Sander Collewijn**  
AMSTERDAM

Alejandro Verga – 57, geboren in Buenos Aires, kortweg Alex – was vroeger coach van de mannen van Amsterdam. “Bij mijn afscheidsbarbecue kreeg ik de hockeyschoenen van verdediger Remco Slotema. Die heb ik nog steeds. Ze staan voor mijn overtuiging dat je dood moet gaan met je eigen schoenen aan. Je moet ten koste van alles jezelf blijven, respect voor jezelf houden, ook al lukt dat niet altijd. Ik heb dat mantra doorgekregen van mijn vader Jorge.”

Ook zoon Valentin Verga – 27, type boef met hart op de tong, maar stiekem heel serieus – kreeg de filosofie van zijn grootvader mee. “Doodgaan met je eigen schoenen aan betekent dat je het maximale uit het leven en het spel haalt, maar dat je wel jezelf blijft. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat mijn vader als coach van Almere in de hoofdklasse gewoon probeert om te blijven hockeyen. Ze zullen niet met z’n allen alleen maar gaan verdedigen, zoals degradatiekandidaten dat normaal doen. Mijn vader en ik lijken op elkaar. Hij is misschien alleen nóg rechter door zee dan ik.”

Valentin heeft het credo van de familie altijd hoog gehouden. Als puber zelfs iets te veel. “Ik was vroeger een vuurpijl. Ik was soms echt niet te handelen in de jeugd. Ik stond altijd aan. Ik schold scheidsrechters uit. Ik pushte een keer een balletje weg op de training. ‘Wie deed dat?’ vroeg de coach van het districtsteam. Ik stak mijn vinger op en toch moest iedereen voor straf een rondje rennen. Dat vond ik zo belachelijk. ‘Dan ga je toch weg van de training?’ Dus ging ik. Ik kan namelijk niet tegen onrecht.”

## Kakkers

Valentin is intussen een gelouterde international bij Amsterdam en een van de gevaarlijkste middenvelders van Nederland. Hij groeide op in Argentinië en speelde daar vooral rugby, waterpolo, voetbal en tennis. Maar in 2001 vertrok de familie Verga vanwege de crisis definitief van Buenos Aires naar Nederland, waar ze al eens eerder hadden verbleven. Ze gingen naar Almere. Valentin: “Buenos Aires en Almere vergelijken is als een stad en een Playmobilkleed vergelijken.”

Zijn ouders hebben hem nooit gepusht, zegt hij. Toen hij als tienjarige jongen ging hockeyen bij Almere, had de club één zandveld, terwijl top hockey op watervelden wordt gespeeld. Zijn vader liep op Almere rond als technisch coördinator en trainer. Valentin: “Wij hebben het hele Gooi veroverd met ons hockey, met een vast groepje maatjes. Wij hadden niet eens trainingspakken en dan moesten wij tegen al die nette clubs als Laren en Gooische. Die kakkers vonden ons boeren uit de polder. ‘Wat is dat voor Marokkaan?’ zeiden ze toen ze mij zagen.”

“Ze hebben geprobeerd ons naar hun clubs te halen, maar wij bleven in Almere. We zijn met jongens B1 landskampioen geworden. Ik werd uitgescholden als buitenlander, maar daar werd

ik niet boos om. Dat was geen racisme, dat was gewoon schelden. Ik kan er ook slecht tegen als politiek correcte mensen dat meteen racisme willen noemen.”

Alex zag zijn zoon en dacht: die gozer is goed. “Het gaat mij vooral om hoe hij wedstrijden met volle intensiteit kan spelen. Ik bedoel niet alleen kracht, maar ook het resultaat. Kracht keer snelheid is vermogen. Valentin heeft dat.”

## Het wonder van Almere

In drie periodes als coach wist Alex met Almere het onmogelijke te bereiken: van de derde klasse naar de hoofdklasse. Wat een groter wonder



## Het imago van Valentin Verga

**Valentin Verga staat bekend als gangmaker en wordt in de nette hockeywereld snel als ‘moeilijk’ bestempeld, vindt hij.** “Adidas vertelde me dat mijn imago eigenlijk niet bij het merk paste, maar dat ze wel meer sticks zouden verkopen als ik met Adidas zou hockeyen.” Maar met zestien ideale

schoonzonen win je geen grote toernooien, vindt Verga. “Ik zeg ook al jaren dat Messi stiekem een boefje is. Hij is niet zo netjes als hij eruit ziet. Dat blijkt nu ook, als je hem ziet met zijn blondeerde haar en zijn tatoeages.”

Billy Bakker, international en aanvoerder van Amsterdam:

“Vali schiet snel uit zijn slof. Hij heeft een grote mond, maar hij is echt een familiemens. Binnen het team wil hij met iedereen goed overweg kunnen. Ik vind zijn creativiteit zijn beste eigenschap. En hij is mentaal echt heel sterk. Hij mist nooit een training. Hij geeft nooit op. Als hockeyer heeft hij misschien

wel de meeste skills van heel Nederland.” Verga kreeg landelijke bekendheid toen collega-international Seve van Ass zeven tanden verloor door een beweging van zijn stick. Een incident waar Verga ‘alles, echt alles’ voor over zou hebben als het nooit was gebeurd.

## ‘Wij hadden niet eens trainingspakken en dan moesten wij tegen van die nette clubs als Gooische’

was: de olympische hockeytitel van Argentinië van deze zomer in Rio of dat Almere hoofdklasse speelt? De verder bescheiden Verga senior: “Het is een groter wonder dat Almere nu hoofdklasse speelt.”

“Bij Argentinië waren ze voorbereid op succes (onder andere dankzij Verga zelf, die een deel van de gouden olympische ploeg coachte in 2001). Wij spelen met negentig procent eigen jeugd. De meeste spelers hebben vanaf de D’tjes met elkaar gespeeld. Almere is een bijzondere club. De mensen waren altijd goed en eerlijk tegen mij. Het is geen toeval dat ik in Almere als speler en coach ben begonnen in Nederland.”



‘Toen ik dit seizoen als centrale middenvelder speelde, was de trainer daar telkens positief over’

Ajacied Jairo Riedewald kan maar moeilijk bevatten waarom hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt → 57

# uit de polder’



→ Valentin en Alex Verga in mei dit jaar, nadat Almere via de play-offs naar de hoofdklasse was gepromoveerd.  
FOTO KOEN SUYK

Valentin: “Dankzij mijn vader draait de club nu zo goed. Zonder hem was er geen top hockey in Almere geweest.” En er liggen inmiddels ook vier watervelden.

## Maradona

Het is knap dat Almere – waar overigens ook Valentins broertje Manuel speelt – in de hoofdklasse zes punten uit tien wedstrijden heeft gehaald. De ploeg staat nu negende, een plek die aan het einde van het seizoen handhaving op het hoogste niveau zou betekenen.

Alex: “Eerst moeten we dit seizoen overleven, dat is moeilijk genoeg. Dan moet je op de langere termijn kijken hoe je erin blijft. Misschien met een iets bredere selectie. Maar ja, iedere betaalde buitenlandse hockeyer die hier speelt, is een Nederlander minder op die plek om ervaring in de hoofdklasse op te doen.”

Voor topclub Amsterdam – afgelopen seizoen tweede van Nederland en van Europa – is de wedstrijd van morgen tegen Almere (14.45 uur, Wagener Stadion) vooral een kans om de tweede plek achter het ongenaakbare Bloemendaal te verstevigen, één rondje voor de winterstop.

Je kunt de Argentijnen wel naar Nederland

bringen, maar niet de Argentijn uit ze halen. Zou Alex zijn baan als hockeycoach opgeven als hij in het voetbal aan de slag zou kunnen? Hij hoeft niet eens na te denken. “Ja. Zeker weten. Of ik voetbal de mooiste sport vind? Nee, rugby is de mooiste sport. Daarna hockey. Ik ben een Argentijn. Voetbal is dus geen sport: voetbal is religie.”

“Messi of Maradona? Pfff. Maradona natuurlijk. Geen enkele discussie. Voor mij was Maradona veel beter. Messi werd kampioen met Barcelona, Maradona met Napoli. Dat is het verschil. Dat zou hetzelfde zijn als dat Almere kampioen van Nederland zou worden.”

## Stand hoofdklasse

1. Bloemendaal	10-30	7. Kampong	10-16
2. Amsterdam	10-21	8. Tilburg	10-10
3. Den Bosch	10-19	9. Almere	10-6
4. Oranje-Rood	10-19	10. Hurley	10-5
5. Rotterdam	10-18	11. Pinoké	10-4
6. HGC	10-17	12. Qui Vive	10-3

## Span geeft punten



## Dennis Bergkamp

“Ik wil origineel zijn. Ik wil dat wij, Ajax en het Nederlandse voetbal origineel zijn. Dat hoort bij ons. Al eeuwenlang. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Onze meesters in de schilderkunst waren origineel. Zij kopieerden niet.” Interessante quote van Bergkamp in *Santos*. Jammer dat de schrijver van het stuk ‘middeleeuwen’ niet heeft veranderd in ‘zeventiende eeuw’. Of Gouden Eeuw. Bergkamp verwijst vermoedelijk naar het boek *Brilliant Orange* waarin David Winner een verband legt tussen onder andere de schilder Saenredam (1597-1665) en het ruimtelijke voetbal van Cruïjff en zijn makkers in 1974.

Bergkamp verwijst naar het saaie voetbal van Ajax onder De Boer, dat hij beschouwde als ‘positiespel om het positiespel’. Veel liever zag hij Ajax aanvallen in de geest van Cruïjff. Van een nummer tien als Bergkamp is het goed voor te stellen dat hij elftallen graag ziet voetballen zoals Wenger Arsenal liet spelen, met hemzelf als het genie dat risico’s mocht nemen in zijn naar voren gerichte spel. Zoals Özil vandaag de altijd vrijlopende technisch volmaakte middenvelder is bij wie de aanvallen beginnen.

Bergkamp is wereldberoemd, dus kan hij er in principe niks aan doen dat de site van ESPN al op donderdag concludeerde dat de voorzichtige spelopvatting van De Boer door zijn voormalige assistent als reden wordt gesuggereerd voor het ontslag bij Inter. Bergkamp is niet verantwoordelijk voor de gevolgtrekkingen van ESPN. Maar hoe zou Frank de Boer aankijken tegen dit commentaar achteraf van de teamgenoot die hij liet scoren tegen Argentinië? Als een in wezen onschuldig pleidooi voor mooi en aanvallend voetbal? Of als een mes in zijn rug, geplant door iemand die vijf jaar naast hem zittend op de bank, nooit zijn mond open heeft gedaan? Frank de Boer kennende haalt hij zijn schouders op.



## Wim Jansen

Natuurlijk is het vreemd en niet getuigend van een overmaat aan respect dat de KNVB voornamelijk het contact met Wim Jansen heeft gemeden. Ideeën genoeg, de kleine Beatlefan. Laten we even teruggaan naar de selectie van Oranje in 2014. We zagen daar Wijnaldum, De Vrij, De Guzman, Clasie, Fer, Van Persie, Martins Indi, Janmaat en Kongolo in het boekje van Van Gaal staan. Opleiding? Feyenoord. Varkenoord. Wim Jansen. Al vult Raymond Verheijen daar graag zijn eigen naam in, maar hij periodiseerde – Jansen versnelde de bewustwording van de jeugdtrainers met zijn praktische tips. Hij bijt niet, die Wim. Waarom zouden de beleidsbepalers van de KNVB hem links laten liggen? Iedereen wil toch beter voetbal? De ondoordringelijke wegen van het Zeisterbos. “Uitkijken, jongens, Wim Jansen komt eraan. Vlug, achter een boom.”



## Nemanja Gudelj

‘Wolven liggen niet wakker van de mening van schapen,’ liet Gudelj op Instagram weten. Vermoedelijk bedoelde hij met schapen de supporters van Ajax. En zag hij zichzelf als wolf. Kinderlijke jongen die Gudelj, met zijn kleutertatoeages. Nu mag hij mee-trainer met Jong Ajax, waar hij tevergeefs een nieuwe roedel van wolfjes zal proberen te vormen. Dat gaat niet lukken. Als Gudelj het mentaal niet opbrengen bij het eerste op de bank te zitten, zal hij op de bank bij Jong Ajax minstens een krijsende zenuwinstorting krijgen. Hij zal toch niet denken dat Marcel Keizer Nouri, De Jong of Van de Beek voor hem reserve gaat zetten?  
**h.span@parool.nl**

4