

De sabbatical van Raemon Sluiter

# Scrabbelen met Faat

Een beetje pokeren, snookeren, zaalvoetballen en af en toe een tennisclinic geven. Raemon Sluiter verkeert naar eigen zeggen in een *prettige periode*. Hij laadt zijn batterijen op voor de volgende serieuze stap in zijn carrière. Zijn functie als toernooidirecteur van de REAAL Tennis Masters geeft de richting al aan. “Mijn toekomst ligt honderd procent in het tennis.” >>>







**V**an het zwarte gat heeft de Raemon Sluiter niet zo'n last. "Zwart gat? Man, dit is een warm bad", zegt hij terwijl hij onderuit gaat liggen in zijn huis in Rotterdam. Mei 2010 werd de voormalige international een tennisser in ruste toen zijn comeback stakte door een slepende elleboogblessure. "De eerste keer dat ik stopte, was ik nog niet klaar met mijn profcarrière; ik voelde me er niet helemaal goed bij. Deze keer wel." De glimlach is terug en dat is weleens anders geweest. Slepende jaren volgden na de dood van zijn nichtje, waarna hij professionele hulp zocht en steunde op vriendin Fatima Moreira de Melo. Sluiter laste na het definitieve einde van zijn tennisloopbaan een sabbatical in, die nog steeds voortduurt en waarin weinig verplichtingen zijn. "Ik had veel tijd nodig om te herstellen", vertelt hij. "Er is op persoonlijk vlak heel veel gebeurd. En ik ben dertien jaar lang 35 weken per jaar van huis geweest en heb altijd gedisciplineerd geleefd. Nu hoef ik even helemaal niets en dat is heerlijk." Laat naar bed, uitslapen, niets moeten. Als we gekscherend opmerken dat Sluiter het leven van een *pensionado* leidt, verdedigt partner Fatima Moreira de Melo hem. "Hey, hij geeft ook nog tennisclinics."

#### **Pokertour rondreizend circus**

Waar Sluiter de week mee vult? "Ik doe op het moment alleen maar dingen die ik leuk vind. Vier of vijf keer per maand geef ik een tennisclinic en sinds kort doe ik mee

aan een snookercompetitie op maandagavond. Ik was altijd al gek van snookeren. Als ik geblesseerd was, ging ik zo drie uur in m'n eentje in het snookercentrum een balletje leggen. En we huren met een aantal vrienden elke week een zaaltje om te zaalvoetballen. Het zijn allemaal dingen die ik vroeger niet kon doen omdat ik tenniste. Daarom heb ik vorig jaar ook *ja* gezegd tegen *PokerStars* toen ze mij benaderden voor het spelen van pokertoernooien."

Begin dit jaar vond Sluiter zichzelf opeens terug in een strandstoel aan de Atlantische Oceaan, bij het decadente Atlantis Resort op de Bahama's, waar hij gesponsord werd om een pokertoernooi met een *buy-in* van tienduizend dollar te spelen. Tegen veelal professionele pokerspelers. Sluiter: "Dat voelde natuurlijk wel gek. Ik stroomde meteen in op Grand Slam-niveau. Ik ben niet slecht, maar natuurlijk niet zo goed als al die profs." Sluiter voelde zich meteen thuis op het Britse eilandenrijk, want ook andere oud-tennissers zoals Gustavo Kuerten, Boris Becker en Nicolas Pietrangeli waren daar aan de pokertafels te vinden. Hij genoot van de toernooien die hij in Londen, Barcelona en Madrid mocht spelen. "Met tennis werd ik niet meer verrast, met poker wel en dat was heel leuk. Die hele pokertour is net zo'n rondreizend circus als het tennis."

#### **De next level**

Hij liet bij de finale van de Europese pokertour in mei alle Nederlandse profs achter zich en werd met de 22ste plaats de beste Nederlander. Het leverde hem 40.000 euro op. Niet gek voor een amateur, maar zoals altijd bagatelliseerde hij die prestatie met de opmerking dat hij toch voornamelijk "eenvoudig abc-poker" speelde. Het blijft het handelsmerk van de Rotterdammer. Zoals hij genoeg zelfspot heeft om te lachen om de bizarre reclame van *Head & Shoulders*, waarbij de Rotterdammer met een keu in zijn ene hand en een biljartbal in de andere hand sprak over zijn backspin en het halen van de *next level*. "Tja, er is me daarna wel duizend keer gevraagd of mijn eten naar gravel smaakte bij elke hap die ik nam. En of ik de *next level* al had gehaald." Sluiter haalt zijn schouders op. "Laten we hopen dat de mensen me later in ieder geval nog kennen omdat ik een beetje redelijk kon tennissen in plaats van om mijn acteeprestaties. Mensen denken ook altijd dat je binnen bent als je proftennisser bent geweest. Maar ik moet straks echt wel weer werken."

#### **Het masker van Thiemo**

Sluiter zei tijdens zijn sabbatical tegen veel dingen *nee*, maar toen Thiemo de Bakker hem na zijn breuk met coach Huib Troost benaderde, ging hij overstag. Sluiter was al onderdeel van het team en begeleidde hem een paar maanden. Door fysieke en mentale problemen zakte De Bakker wel uit de top-200, een proces dat vorig jaar al werd ingezet. "Thiemo komt wel weer terug", is de overtuiging van Sluiter. "Het is intensief om met hem te werken. *Doe dat nou gewoon even* denk je soms, maar uiteindelijk is hij zoals hij is. Misschien zijn er andere spelers die minder energie van je vergen, maar dat je hem zo moet prikkelen is ook wel weer leuk. Ik had niets op zijn inzet aan te merken als hij eenmaal aan de gang was. Ik vond dat het best redelijk ging als ik erbij was. Ik denk dat Thiemo lang een masker heeft opgehouden. Hij is zich tijdens het grasseizoen echt de pleuris geschrokken, hij

'Ik ben zelfs weleens trots op mijn carrière; niet eerder voelde ik dat zo'

raakte echt in paniek. Hij voelde zich niet goed en niet fit. Ik denk dat Thiemo nu weet dat de boel voor de gek houden echt geen zin heeft. Hij is fysiek weer sterker en mentaal een stuk beter. De tijd zal het leren. Ik denk dat hij met de broer van Mario Ancic een heel goede coach in huis heeft gehaald.”

### Flippen tijdens satellites

Sluiter is een tenniscoach in wording, maar wil wel vanaf de basis zijn carrière opbouwen. “Dat je redelijk hebt getennist, wil niet zeggen dat je een goede coach bent.” Door het boek voor de versnelde cursus tennistrainer-A (voor ex-proftennissers, red.) kwam hij nog niet heen. Gewoon nog geen motivatie om zich ertoe te zetten. Net zoals hij de boot afhoudt als hij verzoeken krijgt om een dag per week talenten te trainen. “Dat is voorlopig zelfbescherming, ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik kijk meteen vanuit het perspectief van de ander en voor ik het weet zit ik helemaal ergens in, terwijl ik daar niet bewust voor gekozen heb. Het is nu nog even lekker om nergens aan vast te zitten.”

Toch kijkt de Rotterdammer inmiddels al meer als coach dan als speler naar tenniswedstrijden. “Dat is er langzaam ingeslopen. Wedstrijden koppelde ik altijd naar mezelf terug en op die manier dacht ik erover na. Nu heb ik daar afscheid van genomen. Ik ben zelfs weleens trots op mijn carrière; niet eerder voelde ik dat zo. Ik besef nu beter wat ik allemaal gedaan heb. Vaak schieten er flarden door mijn hoofd. Ik heb zoveel gezien in de tennistour, de futures, de ATP-toernooien. Ik heb van weinig dingen spijt maar als ik het over moest doen, zou ik elke week vier of vijf zinnetjes opschrijven over alles wat ik meemaakte. De futures waarbij je drie ballen meekrijgt en het dan maar moet uitzoeken op baantje zestien. Dan is het bij beslissingen jouw woord tegen het woord van de tegenstander en dat is natuurlijk lastig. En tijdens satellites moest je soms weken achter elkaar op één of andere locatie verblijven waar niets te beleven viel en dan werd iedereen helemaal leip. Meestal kon ik me wel aan die malaise onttrekken omdat ik mentaal sterk was, maar ik ben ook weleens geflipt. In Portugal bijvoorbeeld. Het was windkracht 8 en ik stond te verliezen en te vloeken. Ik viel op een gegeven moment op de grond, waar ik een tijdje uit

‘Voor ik het weet zit ik weer helemaal ergens in, terwijl ik daar niet bewust voor gekozen heb’

frustratie ben blijven liggen. De supervisor kwam na de door mij verloren wedstrijd naar me toe om me te vertellen dat ik op mijn woorden moest letten. En mijn trainer Flip van Betuw zei dat we maar beter naar huis konden gaan, omdat dit geen zin had. Maar dat soort dingen moet je tegen mij niet zeggen, want dat motiveert me juist. De week erop won ik het toernooi.”

### School afmaken

Voor de toekomst ziet Sluiter voor zichzelf wel degelijk een rol weggelegd in de tenniswereld. “Je kunt me nu al niet blijer maken dan met een tennisclinic met een aantal goede spelertjes, die je daarna nog op het minitennisveldje ziet oefenen. Dan herken ik mezelf, negen uur lang met mijn broer tennissend op Schiebroek. Dat fanatisme. En die passie. Ik denk dat ik de passie kan overbrengen om elkaar te helpen beter te worden. Iets dat je soms nog mist in de jeugdopleiding. Dan hoor ik verhalen over ruzies tussen verschillende partijen en dat trek ik slecht.” Sluiter vindt overigens dat het met het opleiden van jeugd in Nederland aardig goed gaat. “Maar we lopen in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 18 jaar natuurlijk achter, omdat iedereen eerst zijn school moet afmaken. Misschien moet je daar wel dingen in veranderen. Voorlopig verliest de Nederlandse nummer 4 tot en met 16 zo met 6-1, 6-1 van een of andere jonge Rus. Dan moet er iemand bij zijn die even uitlegt dat dat komt omdat hij nog zijn best doet op school en die Rus niet.”

### Kracht in omgang met spelers

In zijn rol van toernooirecteur van de Tennis Masters fungeert de Rotterdammer ook als bindmiddel tussen de nationale toppers. Door zijn functie is de deelname van spelers als Robin Haase, Thiemo de Bakker, Arantxa Rus en Michaëlla Krajicek verzekerd. Sluiter is na een eerste jaar nu wel ingewerkt. “Sommige dingen gingen vorig jaar nog wat onwennig”, zegt hij. “Ik maakte lange dagen en op een gegeven moment was ik dozen water naar de koelkast aan het sjouwen en KNLTB-folders uit de vrachtwagen aan het laden. Dat was niet helemaal de bedoeling, volgens mij. Ik denk dat mijn kracht ligt in de omgang met de spelers en het maken van de spelen trainingsschema's. Vorig jaar was ik er doodziek van dat er zoveel sneeuw viel. Daardoor misten we toch veel toeschouwers. Voor mij is het een succes als het toernooi een beetje leeft en het redelijk druk is.” Toernooirecteur is voorlopig één van de weinige serieuze functies die Sluiter heeft geaccepteerd. Straks zijn de batterijen compleet opgeladen en dan keert Sluiter fulltime terug in het tennis. Maar nu nog even niet. De doos wordt op tafel gelegd. “Eerst even scrabbelen met Faat.” **TM**

